

40-dagendagboek

# **Discipelen van Jezus**

**Groeien in je roeping**

**Kees de Vlieger**

**Een Kerygma studie**

**Copyright © Stichting Kerygma Nederland**  
**Kerkstraat 24-3**  
**3781 GB Voorthuizen**  
**Tel. 0342-475048**  
**E-mail: kerygma@kerygma.nl**  
**www.kerygma.nl**

Voor deze lessen is met toestemming studiemateriaal gebruikt uit het boek:  
'Foundations of Christian Living'  
Copyright © 1988 Bob Gordon

De schriftgedeelten zijn overgenomen uit de herziening van de Statenvertaling 2010.  
Copyright © 2008  
tenzij anders vermeld.

Ontwerp van de cursusmap uitgevoerd door: Creatief Offensief te Amersfoort

Uitgave mei 2015

Dit 40-dagendagboek is gebaseerd op cursusmap 3 van de serie 'Discipelen van Jezus'.  
Het is geschreven en samengesteld door Kees de Vlieger.

Zonder schriftelijke toestemming van Kerygma mag niets uit dit boekje worden overgenomen.

# Voorwoord

**D**it is het derde deel uit de serie 'Discipelen van Jezus'. In deel 1 van deze serie staat vorming, verdieping en groei van je persoonlijke geloofsleven centraal. In deel 2 ligt het accent op de gaven en bedieningen van de Heilige Geest. Dit deel over onze roeping en bestemming.

Je kunt geweldige talenten en gaven gekregen hebben, maar toch Gods doel voor je leven missen. God roept je namelijk overeenkomstig zijn bestemming voor jou, en niet vanwege je gaven. Als je geen duidelijk beeld hebt van Gods doel met je leven, gebruik je je gaven naar éigen inzicht en niet ter ondersteuning van wat God wil doen.

Wij zijn vaak heel erg bezig met wat onze gaven zijn – en in onze tijd ligt daar sterk het accent op – maar er is een veel hoger doel: Gods roeping, zijn bestemming. Als je die gaat ontdekken, verschuift die nadruk naar het doel dat God met je leven heeft. Dan wil je groeien in je geestelijke leven, en dienen in de gaven van de Geest, om dat doel te bereiken. Gods roeping wordt dan een alles inspirerende kracht, en het leidmotief voor je leven en je bediening!

Misschien ben je enorm gegroeid in je relatie met Jezus en heb je prachtige gaven van de Geest ontvangen – maar weet je ook wat Gods bestemming voor je leven is? Dit 40-dagenboek zal je helpen die te ontdekken en erin te groeien.

Het is mijn gebed dat wij allemaal Gods doel voor ons leven zullen ontdekken en dat we daarin tot volle bloei zullen komen!

*Kees de Vlieger*



# Inhoud

## Voorwoord

<b>WEEK 1</b>	<b>Geroepen om te dienen</b>	
Dag 1	Je bent geroepen	2
Dag 2	Geroepen om te dienen	4
Dag 3	We zijn allemaal geroepen	6
Dag 4	Je roeping leren kennen	8
Dag 5	Gods timing	10
Dag 6	Je roeping bevestigd	12
Dag 7	Roeping in actie	14
<b>WEEK 2</b>	<b>Hoe leef ik?</b>	
Dag 8	Eerlijk zijn over jezelf	16
Dag 9	De noodzaak van groei	18
Dag 10	Zelfbewustzijn	20
Dag 11	Zelfdiscipline	22
Dag 12	Goed omgaan met je tijd	24
Dag 13	Tijdverspillers	26
Dag 14	Nieuwe gewoontes	28

<b>WEEK 3</b>	<b>Wachten op God</b>	
Dag 15	Geef God de leiding	30
Dag 16	Afhankelijk van God	32
Dag 17	Wachten in de praktijk	34
Dag 18	Rust in God	36
Dag 19	Leren van God	38
Dag 20	God kennen	40
Dag 21	God aanbidden	42
<b>WEEK 4</b>	<b>Groeien in God</b>	
Dag 22	Groei is noodzakelijk	44
Dag 23	Geestelijke groei	46
Dag 24	Terreinen van groei	48
Dag 25	Onderricht	50
Dag 26	Inspiratie	52
Dag 27	Tegenslag	54
Dag 28	Omgaan met anderen	56
<b>WEEK 5</b>	<b>Strijd en overwinning</b>	
Dag 29	Er komt strijd	58
Dag 30	Waarom is er strijd?	60
Dag 31	Probleemgebieden	62
Dag 32	Overwinning door Jezus	64
Dag 33	Laat je niet diskwalificeren	66
Dag 34	Angst voor mensen	68
Dag 35	De 'vreze des Heren'	70

WEEK 6	<b>Mijn plaats in de visie</b>	
Dag 36	Kijk vooruit	72
Dag 37	Je plek vinden	74
Dag 38	Het belang van visie	76
Dag 39	Wat visie uitwerkt	78
Dag 40	Wat is jouw plaats?	80
BIJLAGE 1	<b>Je plek vinden</b>	82

# Inleiding

## Dag 1

### Je bent geroepen

#### Sleutelvers

*Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.* Efeze 2:10

#### Onderwijs

In algemene zin geldt dat iedere christen door God geroepen is (2Tess. 2:13-14). God heeft ons allemaal vanuit de duisternis geroepen in zijn Koninkrijk (1Pet. 2:9). Dat is:

##### **Gods algemene roeping voor alle christenen.**

Daarnaast ben je geroepen om een discipel van Jezus te zijn (Matt. 28:18-20). Dat houdt in dat God je heeft geroepen om Hem te gehoorzamen en dat te doen waar Hij je voor maakte. Dat is:

##### **Gods specifieke roeping voor ieder persoonlijk.**

God heeft voor ieder van zijn kinderen een taak: ook voor jou! Hij geeft ons er alleen niet altijd direct een duidelijke taakomschrijving bij. Er zullen perioden zijn waarin je nog niet weet wat zijn specifieke roeping voor jou is, en je op God moet leren wachten.

Als God je nog geen duidelijke aanwijzing heeft gegeven, moet je gewoon doen wat je hand vindt om te doen. Blijven wachten op een 'briefje uit de hemel' maakt je passief, terwijl er zoveel nood is. God vraagt je aan het werk te gaan en trouw te zijn, ook in kleine dingen. Als je dat doet, zal Hij je steeds meer van zijn wil laten zien. Die levenshouding vind je in Micha 6:8 (NBV):

*'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.'*

Soms kun je misschien niet eens goed omschrijven wat je roeping is, maar weet je toch, diep in je hart, dat je doet wat God van je wil.

***'Laat daarom uit uw gedrag blijken, dat God u heeft geroepen en uitgekozen.'*** (2Pet. 1:10) (Het Boek)



## Uitdaging

Omschrijf vanuit de volgende teksten jouw algemene roeping:

- Rom. 8:29 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 1Petr.2:9 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In hoeverre neem jij deze roeping serieus?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Gebed

*Hemelse Vader,*

*Dank U dat U mij geroepen hebt. U ziet mij dus zitten en wilt mij gebruiken.*

*Ik kende U niet eens, leefde zonder U, en toch riep U mij bij mijn naam. Heel bijzonder dat Uw onvoorwaardelijke liefde zo groot is.*

*Ik heb daarom een diep verlangen gekregen om voor U te leven en u te dienen, zodat de wereld kan zien dat U mij geroepen heeft. Zo wil ik elke dag Uw Naam verheerlijken.*

*Dank U Here Jezus, dat U dit allemaal voor mij hebt mogelijk gemaakt.*

*Amen.*

## Jouw reactie

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Aantekeningen*

# Week 1

## Dag 2

### Geroepen om te dienen

#### Sleutelvers

*Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient.*  
(Lucas 22:26)

#### Onderwijs

In onze samenleving wordt niet vaak nagedacht over wat het betekent om iemands dienstknecht te zijn. De meeste mensen plaatsen zichzelf in het middelpunt van alles wat ze doen. Eigenbelang staat vaak voorop. Dat maakt de mens tot slaaf van zichzelf.

Dienstknechten van God hebben echter alles afgelegd. Jouw leven draait nu niet meer om jezelf, maar om Jezus Christus. Hij is de Heer van je leven geworden. Dat betekent dat Hij in alles op de eerste plaats komt, en dat rijkdom, macht, positie, bezittingen, welke andere dingen dan ook, er niet meer toe doen (Matt. 6:24).

Toch kun je als christen daarin heel terughoudend zijn en God helemaal niet in alles op de eerste plaats zetten. Je kunt met je mond wel belijden dat Jezus Heer is, maar op veel terreinen van je leven toch doen wat je zelf wilt. Als Jezus echt Heer van je leven is, zul je nooit 'nee' zeggen als Hij je vraagt iets te doen, wat het je ook zal kosten. Jezus heeft Zelf het voorbeeld gegeven.

*Neem een voorbeeld aan de Mensenzoon: Hij is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om Zelf te dienen en zijn leven te geven in ruil voor het leven van veel anderen.*  
(Matt.20:28)

In Gods Koninkrijk is er maar één Heer: **Jezus Christus** (1Kor. 8:6). Daarom ben jij geroepen om **Hem** vandaag te dienen.

## Uitdaging

*Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. (Fil.2:5-7)*

Welke uitdaging ligt hierin voor jou?

---

---

Wat zou je graag van Jezus willen leren en ontvangen?

---

---

## Gebed

*Geweldige Here Jezus,*

*U werd door de Vader geroepen om mij te redden en te dienen. Om mij te dienen gaf U uw eigen leven. Heel bijzonder!*

*Nu roept U mij om U en anderen vanuit dezelfde houding te dienen. Ik wil U eerlijk zeggen dat ik dit best lastig vind, eigenlijk niet zelf kan.*

*Daarom bid ik U, of U mij wilt vervullen met Uw manier van denken, zodat ik de roeping om te dienen kan vervullen.*

*Ik geloof dat U mij verhoort!*

*Amen.*

## Jouw reactie

---

---

Aantekeningen

# Week 1

## Dag 3

### We zijn allemaal geroepen

#### Sleutelvers

*Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,*  
(1Petrus 2:9)

#### Onderwijs

De gemeente is geroepen om de wereld te redden. Ze is door God geroepen en in de wereld gezonden om van Christus te getuigen. De hele gemeente is voor deze taak geroepen. Ook jij dus.

Daarom is een Bijbelse visie op het priesterschap voor alle gelovigen (1Petr.2:9) van fundamenteel belang, en wel om vier redenen:

1. **Elke gelovige** mag door het bloed van Jezus direct in Gods aanwezigheid komen. God heeft geen voorkeuren, we zijn allemaal gelijk.
2. **Elke gelovige** is geroepen om zich als een levend offer voor God aan te bieden (Rom.12:1). Zo zijn we allemaal betrokken in de dienst voor God overeenkomstig onze roeping en gave (Rom.12:2-8). Er is dus totaal geen verschil tussen leider en gemeentelid!
3. **Alle gelovigen** zijn samen een uitverkoren geslacht, een volk van God, om het Evangelie te verkondigen (1Petr.2:9). Allemaal hebben we daarvoor de gave en de kracht van de Heilige Geest ontvangen. De Geest wil in en door jou heen werken!
4. **Alle gelovigen** zijn geroepen om anderen, zowel binnen als buiten de gemeente, te dienen (1Petr.4:10-11). Je hebt een priesterlijke taak in de wereld gekregen.

Het is daarom de taak van de gemeenteleiders om alle gemeentelieden toe te rusten. Jezus heeft namelijk met zijn eigen bloed een groot potentieel aan werkers vrijgekocht! Ook jij bent geroepen om zijn medearbeider te zijn!

## Uitdaging

Wat is Gods specifieke roeping voor ons allemaal? Omschrijf dit vanuit de volgende verzen:

- Ef.2:10 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 2Tim.1:8-9 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Wat vind je hierbij een uitdaging?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Gebed

*Hemelse Vader,*

*Wat bijzonder, U kocht mij vrij door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus. Wat een prijs betaalde U voor mij!*

*Nu mag ik Uw kind zijn en bij Uw gezin (volk) horen. Ik weet me echt uitverkoren.*

*Toch begrijp ik dat dit niet vrijblijvend is, ik heb nu een verantwoordelijkheid gekregen. Misschien ben ik me daar niet altijd zo bewust van geweest en ben ik niet altijd betrokken geweest in datgene waar U mij voor riep. Ik wil dit belijden en vraag Uw vergeving hiervoor.*

*Ik weet me geroepen en stel me op als Uw medewerker. Hier ben ik Heer om Uw wil te doen.*

*In Jezus Naam. Amen*

## Jouw reactie

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Aantekeningen*