

40-dagendagboek

Discipelen van Jezus

**Leren dienen in de
gaven van de Geest**

Kees de Vlieger

Een Kerygma studie

Copyright © Stichting Kerygma Nederland
Kerkstraat 24-3
3781 GB Voorthuizen
Tel. 0342-475048
E-mail: kerygma@kerygma.nl
www.kerygma.nl

Voor deze lessen is met toestemming studiemateriaal gebruikt uit het boek:
'Foundations of Christian Living'
Copyright © 1988 Bob Gordon

De schriftgedeelten zijn overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Copyright © 2004 Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem,
tenzij anders vermeld.

Ontwerp van de cursusmap uitgevoerd door: Creatief Offensief te Amersfoort

Eerste herziene uitgave februari 2016

Dit 40-dagendagboek is gebaseerd op cursusmap 2 van de serie 'Discipelen van Jezus'.

Zonder schriftelijke toestemming van Kerygma mag niets uit dit boekje worden overgenomen.

Voorwoord

Dit 40-dagenboekje is een samenvatting van de lessen uit cursusmap 2, *Leren dienen in de gaven van de Geest*. Daarom zullen gedurende deze 40 dagen de gaven van de Geest centraal staan, maar niet alleen de gaven op zich. In de eerste twee weken zullen we aandacht besteden aan het open worden voor het werk van de Geest. De laatste twee weken mag je gaan ontdekken hoe je in de gaven kunt gaan dienen.

De opzet van dit 40-dagenboekje is om er **elke dag** mee bezig te zijn. Als je dat doet, haal je er absoluut het meeste uit! Op de kringavonden zal wat je thuis hebt voorbereid en beleefd, de basis vormen voor de invulling van de kringavond. Elke dag van dit boekje bestaat uit twee pagina's met een vaste opbouw. Naast een sleutelvers is er een stukje onderwijs, een getuigenis, een uitdaging en een gebed.

Het is belangrijk om tijdens dit 40-dagenproject extra tijd in gebed door te brengen. Het gaat er niet om wat we allemaal zelf kunnen doen – het gaat erom dat we alles van God verwachten! Probeer daarom tijd vrij te maken door wat andere zaken te laten. Bid ervoor wat dit voor jou concreet zou kunnen betekenen. Niet omdat het moet, maar omdat je zelf meer mét God wilt leven, vóór God wilt leven, en alles ván God wilt verwachten.

We wensen je Gods zegen toe, deze 40 dagen. Dat het dagen mogen zijn die ertoe bijdragen dat je relatie met God wordt verstevigd en dat je leert dienen in de gaven en kracht van zijn Geest!

Kees de Vlieger

Inhoud

Voorwoord

WEEK 1	Het gaat om liefde	
Dag 1	Waarom liefde?	2
Dag 2	Wat is liefde?	4
Dag 3	Het belang van liefde	6
Dag 4	Hoe functioneert liefde?	8
Dag 5	Gods liefde ontvangen	10
Dag 6	Liefde & Opdracht	12
Dag 7	Dienen in vrijheid	14
WEEK 2	Jezus' voorbeeld	
Dag 8	Een graankorrel worden	16
Dag 9	Eenvoud van geest	18
Dag 10	Een geur van Christus	20
Dag 11	Jezus, ons voorbeeld (1)	22
Dag 12	Jezus, ons voorbeeld (2)	24
Dag 13	Jezus, ons voorbeeld (3)	26
Dag 14	Jezus zag mensen	28

WEEK 3	De persoonlijkheidsgaven	
Dag 15	De gaven van de Geest	30
Dag 16	Dienen vanuit overtuiging	32
Dag 17	Ken je motivatie	34
Dag 18	Ken je plaats	36
Dag 19	De persoonlijkheidsgaven	38
Dag 20	Ga ze ontdekken	40
Dag 21	Samenwerken met God	42
WEEK 4	De gemeentegaven	
Dag 22	Het bovennatuurlijke	44
Dag 23	De gemeentegaven	46
Dag 24	De Heilige Geest	48
Dag 25	Luisteren naar de Geest	50
Dag 26	Wees afhankelijk	52
Dag 27	Intimiteit met God	54
Dag 28	Vervuld met de Geest	56
WEEK 5	Het gebruik van de gaven	
Dag 29	Verlang naar de gaven	58
Dag 30	Intimiteit met God	60
Dag 31	Bidden voor het Koninkrijk	62
Dag 32	De kracht van gebed	64
Dag 33	Bidden voor anderen	66
Dag 34	Bidden: hoe?	68
Dag 35	Dienen met vreugde	70

WEEK 6	Geloof en zalving	
Dag 36	Optrekken in geloof	72
Dag 37	Geloof en het Woord	74
Dag 38	Jouw God is te klein	76
Dag 39	Jij bent zelf te klein	78
Dag 40	Genade en zalving	80

Week 1

Dag 1

Waarom liefde?

Sleutelvers

Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Hos.6:6

Onderwijs

Wie zich bij het werk in de gemeente betrokken voelt, loopt het risico zich in allerlei activiteiten te storten. Dat kan je zo in beslag gaan nemen dat je er geen plezier meer in hebt of er zelfs een hekel aan krijgt. Het resultaat van al dat harde werken zal bovendien pover zijn. God vindt het veel belangrijker dat je Hem kent en liefhebt dan dat je hard voor Hem werkt (Hos.6:6).

Als je je werk in de gemeente zonder liefde doet, zal het onder meer de volgende negatieve effecten hebben:

- Je raakt je/de juiste motivatie kwijt
- je vervalt in activisme
- het geeft je geen voldoening en het resultaat is gering
- rivaliteit en verdeeldheid liggen op de loer
- je relatie met God gaat eronder lijden
- je bediening heeft niet veel kracht; er gaat weinig van uit
- je kunt de liefde van God niet overbrengen

Als de liefde van God je eerste motivatie wordt, dan opent dit een kanaal voor de kracht en de gaven van Gods Geest in jouw leven. Op veel plaatsen in de Evangelieën lezen we dat Jezus uit liefde en bewogenheid diende en dat er op die momenten grote kracht van Gods Geest aanwezig was. Zie bijvoorbeeld Matteüs 9:36; 14:14; 20:34, en Marcus 1:41.

Deze bewogenheid en liefde hebben we niet van onszelf, we mogen er dagelijks om vragen. Ook vandaag!

Iemand vertelt:

Dat God van mij houdt en een hartsrelatie met mij wil, is overweldigend groot. Hij houdt onvoorwaardelijk van mij en zorgt voor mij. Zijn liefde en goedheid geven mij dan ook het verlangen om Hem in de gemeente te dienen en zijn Koninkrijk te bouwen. De gemeente is voor mij het huisgezin van God, zoveel broers en zussen waar God van houdt en waar ik ook van mag houden.

Uitdaging

Wat is jouw eerste motivatie om binnen de gemeente actief te zijn?

Wie is God voor je, je Vader of je 'baas'?

Herken je iets van jezelf in de hiernaast genoemde negatieve effecten? Op welke manier?

Gebed

Here Jezus,

Ik heb uw waarschuwing gehoord. Ook ik ben vaak zo druk met zoveel dingen, zodat ik U voorbij loop. Als ik eerlijk ben, herken ik me wel in een paar van de hiernaast genoemde negatieve effecten.

Ik wil U opnieuw boven alles liefhebben. Daarom wil ik mij bekeren van mijn activisme en kiezen voor uw liefde. Ik wil U beter leren kennen en uw liefde en bewogenheid ontvangen.

Dank U voor uw liefde voor mij en dat U mij verhoort. Amen.

Jouw reactie bij dag 1

Aantekeningen

Week 1

Dag 2

Wat is liefde?

Sleutelvers

God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. (1Joh.4:16^b)

Onderwijs

Liefde is dynamisch. Het is persoonlijk en het wordt zichtbaar in wat je doet. De apostel Johannes schrijft:

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. (1Joh.4:9-10)

Agapè is het Griekse woord dat gebruikt wordt voor de liefde die God voor ons heeft. Het is een liefde die zichzelf niet zoekt en die geen voorwaarden stelt. God liet zien wat het betekent. Hij stuurde zijn Zoon naar deze wereld en vroeg Hem om in onze plaats te sterven. Agapè-liefde is sterker dan de dood en kan vijanden liefhebben.

God wil ons leren elkaar op 'zijn' manier lief te hebben. In de gemeente van Korinthe ontbrak het aan deze *agapè-liefde* en daarom legt Paulus in 1Korintiërs 13 uit wat deze liefde betekent.

Door God boven alles lief te hebben, blijven we in Hem, d.w.z. in relatie met Hem, in zijn wil, kracht, bescherming en bekwaamheid.

Nu gaat het **niet** om onze liefde voor God, maar om de liefde **ván** God **vóór** God en onze naaste. Deze liefde **van** God bewerkt in ons:

- een krachtige en zuivere relatie met God
- krachtige daden van Gods Geest in en door ons

Iemand vertelt:

Zonder Gods liefde zou ik niet meer kunnen leven. Terugkijkend op mijn leven is er een periode geweest dat ik dit ervoer en ook geen liefde van anderen kon accepteren. Hierdoor kwam ik in een eenzaamheid terecht die ik niemand kan en wil toewensen. Gelukkig had God een ander plan en bracht Hij een ommekeer. Zijn liefde is overrompelend en onvoorwaardelijk. Het pakt je en laat je nooit meer los.

Die liefde zette bij mij alles in beweging en met grote schroom mag ik nu de liefde van God uitdelen.

Uitdaging

Lees 1Korintiërs 13:4-7. In dit gedeelte worden 15 kenmerken van de agapè-liefde genoemd. Lees dit gedeelte nogmaals en vervang nu 'de liefde' door 'Jezus' en 'ze' door 'Hij'. Lees dit gedeelte nu voor de derde keer en vervang 'de liefde' en 'ze' door 'ik'. Bij welk kenmerk van de liefde krijg je het moeilijk?

Gebed

Liefdevolle Vader,

Wat is uw onvoorwaardelijke liefde toch geweldig groot. U gaf uw Zoon om voor mij te sterven aan een kruis.

Dank U Here Jezus dat U, als volmaakte Zoon van God, uit onvoorwaardelijke liefde voor een zondig mens als ik, uw leven gaf. Aan het kruis bad U voor vijanden. Bijzonder!

Ik geef mij aan U over en ik geloof dat ik met U gestorven en opgestaan ben. Daarom wil ik U en anderen liefhebben met Uw liefde. Ik kies er voor om niet langer voor mijn eigen eer en verlangens te leven, maar voor U.

Dank U dat uw liefde mij daarvoor in beweging zet en gaande zal houden.

In Jezus' naam. Amen.

Jouw reactie bij dag 2

Aantekeningen

Week 1

Dag 3

Het belang van liefde

Sleutelvers

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

(1Kor.13:2-3)

Onderwijs

Liefde is de voedingsbodem waarop alles in het Koninkrijk van God groeit. Het is fantastisch als de gaven van de Heilige Geest kunnen functioneren, maar als dat zonder liefde gebeurt, heeft het geen waarde.

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan

(1Kor.13:8)

Het is de bedoeling dat de gaven van de Geest gebruikt worden om Gods liefde te laten zien. Als je je alleen richt op de gaven en vergeet waarvoor ze gegeven zijn, mis je het doel dat God ermee heeft.

De gaven zijn in de eerste plaats bedoeld om mensen op Jezus te wijzen en om de Gemeente op te bouwen. Alle Bijbelgedeelten die gaan over de gaven van de Heilige Geest, worden in balans gehouden door passages over de liefde (zie bijvoorbeeld Rom. 12; 1Kor. 12-14 en Ef.4:1-16). Ze horen hand in hand te gaan. Gods kracht alleen, zonder zijn liefde, is gevaarlijk. De gaven zijn bedoeld om de liefde van God zichtbaar te maken.

Liefde voor God en mensen moet daarom de motiverende kracht zijn achter alles wat jij voor Hem mag doen vandaag!

Iemand vertelt:

Eind 2007 werd ik krachtig door God aangeraakt. Ik las in 1 Korintiërs 13 dat alles waardeloos is als je drive, je basis, niet de liefde is. Ik weet nog goed dat ik als verkoper mijn eerste order van meer dan € 100.000 binnenhaalde. Ik voelde me helemaal geweldig. Mijn drive was mijn eigen glorie. Daar deed ik het voor.

Toen later God op de eerste plaats kwam, was dat voor mij een grote overgang. God liefhebben boven alles, de mensen (ook die ik niet mocht) als mijzelf. Dit is mijn nieuwe drive geworden en het is soms moeilijk, maar ook heerlijk. Dit is iets waarin ik nog mag groeien. Als ik dingen doe vanuit Gods liefde, als ik anderen zie door de ogen van Jezus, dan kan God mij maximaal gebruiken.

Uitdaging

Wij stellen vaak de prestatie boven de relatie, d.w.z. kennis/succes/talenten/gaven boven de liefde. God *is* en *doet* precies het tegenovergestelde. Hoe is dat in jouw leven, gezin, werk en kerk?

Op welke punten moet/wil jij correctie aanbrengen?

Gebed

Je kunt hieronder opschrijven wat jij graag in je gebed tot God zou willen zeggen. Hij houdt van je en verlangt allereerst naar een relatie met je. Als je hemelse Vader wil Hij graag jouw stem horen!

Jouw reactie bij dag 3

Aantekeningen