

Dagboek

Discipelen van Jezus

*Leren leven in de
kracht van Jezus*

Kees de Vlieger

Een Kerygma studie

Copyright © Stichting Kerygma Nederland
Kerkstraat 24-3
3781 GB Voorthuizen
Tel. 0342-475048
E-mail: kerygma@kerygma.nl
www.kerygma.nl

Voor deze lessen is studiemateriaal gebruikt uit het boek:
'Foundations of Christian Living'
Copyright © 1988 Bob Gordon

De Schriftgedeelten zijn overgenomen uit de
NBG vertaling van 1951 of de NBV van 2004,
Copyright © Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, tenzij anders vermeld.
Of uit de herziening van de Statenvertaling 2010; copyright 2008.

Ontwerp van de cursusmap uitgevoerd door: Creatief Offensief te Amersfoort

Uitgave februari 2017

Dit dagboek is gebaseerd op cursusmap 1 van de serie "Discipelen van Jezus".

Zonder schriftelijke toestemming van Kerygma mag niets uit deze cursus worden overgenomen.

Voorwoord

Greg Ogden heeft het volgende gezegd:

'Het is de hoogste tijd dat we als kerk opnieuw de opdracht van Jezus serieus serieus gaan nemen en ook gaan doen. De grootste nood van de kerk in onze tijd is dat we als kerk niet die discipelen hebben 'afgeleverd' zoals Jezus ze maakte. Als kleine groep zette zij de wereld op z'n kop. In onze tijd zien we helaas nauwelijks een verschil tussen het gedrag van gelovigen en ongelovigen.'

Hierin heeft hij gelijk. We zoeken het vaak in middelen, modellen en programma's, dit terwijl slechts één ding nodig is: maak discipelen. Daarom moeten we het opnieuw gaan doen zoals Jezus het deed.

De opzet van dit dagboek is om je er **elke dag** mee bezig te laten zijn. Als je dat doet, haal je er absoluut het meeste uit! Op de studieavonden zal wat je thuis hebt voorbereid en beleefd, de basis vormen voor de invulling van de avond als je als groep bij elkaar komt. Elke dag van dit boekje bestaat uit twee pagina's met een vaste opbouw. Naast een sleutelvers is er een stukje onderwijs, een uitdaging en een gebed. Op sommige dagen wordt dit aangevuld met een getuigenis.

Het onderwijs is op dezelfde principes gebaseerd zoals Jezus dat onderwees aan Zijn discipelen en zoals de apostelen dat aan de eerste gemeente deden. Als wij, net als de eerste discipelen, een diep verlangen hebben om Jezus persoonlijk te volgen en dienen, zal het effect in ons leven hetzelfde zijn als toen bij hen. Jezus is niet veranderd. Hij wil ons toerusten om discipelen van Hem te zijn en om anderen weer tot discipelen te maken.

Als wij de naam van Jezus Christus belijden, moeten we Hem ook volgen. Dit is de uitdaging in deze studie.

Ik bid dat iedereen die deze studie volgt rijk gezegend zal worden in zijn dagelijkse wandel als discipel van Jezus. Alles tot eer van Hem!

Kees de Vlieger

Inhoud

Voorwoord

Introductie 1

WEEK 1 **Gods plan en ons probleem**

Dag 1 **Waarom discipelschap?** 4

Dag 2 **Wat is een discipel?** 6

Dag 3 **Het kennen van God** 8

Dag 4 **Wat ging er mis?** 10

Dag 5 **Wat is zonde?** 12

Dag 6 **Gevolgen van de zonde** 14

Dag 7 **Onze keuze** 16

WEEK 2 **Bekering en de kracht van Jezus' bloed**

Dag 8 **Jezus: onze Verlosser** 18

Dag 9 **De kracht van het bloed** 20

Dag 10 **Waarom bekering?** 22

Dag 11 **Bekering: Wat is dat?** 24

Dag 12 **Drie elementen in bekering** 26

Dag 13 **De verloren zoon** 28

Dag 14 **De kracht van vergeving** 30

WEEK 3	Uit geloof leven door de Geest	
Dag 15	Gods reddende kracht	32
Dag 16	Voor allen die geloven	34
Dag 17	Wedergeboren door geloof	36
Dag 18	Geloven is persoonlijk	38
Dag 19	Kind van God	40
Dag 20	We ontvangen de Geest	42
Dag 21	Gaven en vrucht	44
WEEK 4	Identiteit en Vergeving	
Dag 22	Onze positie in Christus	46
Dag 23	Onze rijkdom in Christus	48
Dag 24	Leven vanuit onze rijkdom	50
Dag 25	Vergeving ontvangen	52
Dag 26	Leven uit vergeving	54
Dag 27	Waarom vergeven?	56
Dag 28	Jezus: Hij vergeeft	58
WEEK 5	Je geweten en het Vaderschap van God	
Dag 29	Een zuiver geweten	60
Dag 30	Hoe ons geweten werkt	62
Dag 31	Een schuldig geweten?	64
Dag 32	Een vernieuwd geweten	66
Dag 33	Het Vaderschap van God	68
Dag 34	De Vader leren kennen	70
Dag 35	Gods Vaderlijke zorg	72

WEEK 6	De Heilige Geest	
Dag 36	De Heilige Geest	74
Dag 37	Wordt vervuld met de Geest	76
Dag 38	De analogie van het drinkglas	78
Dag 39	Hoe word ik vervuld?	80
Dag 40	De uitwerking	82
Dag 41	Luisteren naar de Geest	84
Dag 42	Intimiteit met God	86
WEEK 7	De gaven en het Koninkrijk	
Dag 43	Samenwerken met God	88
Dag 44	Het bovennatuurlijke	90
Dag 45	De gemeentegaven	92
Dag 46	Wees afhankelijk	94
Dag 47	Verkondig het Koninkrijk	96
Dag 48	Bidden om het Koninkrijk	98
Dag 49	Getuigen van het Koninkrijk	100
	Extra opdracht voor avond 9	103
BIJLAGE 1	De persoonlijkheid van de discipel	105

Introductie

Aantekeningen

Zeven kenmerken

Een discipel van Jezus is ergens aan te herkennen. Logisch natuurlijk. Wat zouden volgens jou zeven kenmerken van een discipel moeten zijn?

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

Toelichting bij de zeven kenmerken

Telkens als iemand het besluit neemt om Jezus met zijn hele hart te volgen, zal God deze kenmerken door Zijn Geest in zijn leven uitwerken.

Het is daarom niet noodzakelijk dat bij het begin van deze cursus al deze kenmerken aanwezig zijn; we zullen gaan ontdekken dat door het vernieuwingsproces dat tijdens de komende weken zal plaatsvinden, deze kenmerken steeds zichtbaarder zullen worden.

1. Gehoorzaamheid aan het Woord

Jezus is niet alleen onze Verlosser; Hij is ook onze Meester, onze Koning, onze Heere. Een discipel brengt in praktijk wat het Woord hem duidelijk maakt. Gehoorzaamheid aan het Woord van God is van fundamenteel belang voor echt discipelschap, omdat we anders gemakkelijk beïnvloed zullen worden door willekeur of door wat ons gevoel zegt. Geestelijke gehoorzaamheid heeft niets te maken met slavernij of wetticisme, maar wordt gedreven door de liefde van Christus in ons hart (2Kor. 5:14).

2. Toewijding

Een discipel van Jezus geeft zijn leven radicaal aan Zijn meester over. Het is niet een toewijding aan zomaar iemand, maar aan een liefdevolle Heere, die niet uit is op eigenbelang. Zijn zorg strekt zich uit over heel ons leven en Hij wil dat wij geestelijk zullen groeien.

C.T. Studd, de bekende oprichter van de zendingsorganisatie 'WEC', had als lijfspreuk:

'Als Jezus Christus werkelijk God is en Zijn leven voor mij gaf, dan kan mijn offer voor Hem nooit te groot zijn.'

3. Een relatie met Jezus die vrucht draagt

Een discipel heeft een relatie met Jezus waar vrucht uit voortkomt (Joh. 15:1-8, 16). Als een christen vol van Christus is, zullen anderen Hem zien en over Hem horen en daarna door geloof geestelijk wedergeboren worden in het Koninkrijk van God. Zo zijn ook nieuwe gelovigen vruchten van discipelschap.

4. Onvoorwaardelijke liefde

Een discipel van Jezus kiest ervoor om anderen onvoorwaardelijk lief te hebben (Joh. 13:34-35). Dit is de liefde die God ons liet zien door Zijn Zoon te zenden. Deze liefde zoekt zichzelf

niet en is er niet op uit iets terug te ontvangen. Het Nieuwe Testament gebruikt voor deze liefde het woord *agapè*: een liefde waarin God en anderen belangrijker zijn dan onze eigen verlangens (1Kor. 13:4-7).

5. Vervulling van de Grote Opdracht

Een discipel is toegewijd aan de vervulling van de Grote Opdracht (Matt. 28:18-20). Hij heeft als doel nieuwe discipelen te maken, niet alleen maar bekeerlingen. Een bekeerling kan van gedachten veranderen, maar een discipel verandert zijn hele leven en volgt zijn Meester.

6. Zending in Gods autoriteit

Een discipel van Jezus leeft en handelt met het gezag dat God hem in Christus geeft (Matt. 10:1-8). Hij gaat niet uit in eigen kracht, maar in Christus, die alle macht heeft en alles volbracht (Hand. 3:12, 16).

7. God kennen

Discipelen van Jezus kennen God heel persoonlijk, net zoals Jezus Zijn Vader kende (Joh. 10:14-15). Dit persoonlijke kennen van God de Vader is fundamenteel voor het leven van een discipel. Dit wil niet zeggen dat je God volledig kunt kennen, maar je wilt Hem steeds beter en meer leren kennen. Zie het verlangen van Paulus in Filippenzen 3:8-12 en van Hosea in Hosea 6:3.

Twee vragen

Kijk nog eens naar deze zeven kenmerken en stel jezelf de volgende vragen:

1. In welk van deze kenmerken moet je groeien?

2. In welk van deze kenmerken wil je groeien?

Aantekeningen

Week 1

Dag 1

Waarom discipelschap?

Sleutelvers

'Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.'

(1Joh. 2:6)

Onderwijs

Een discipel van Jezus is een christen die elk terrein van zijn of haar leven onder de invloed van Gods Woord wil stellen. De Engelse filosoof Bertrand Russell heeft eens gezegd:

'Ik kan niet horen wat je zegt, door wie je bent'.

Met andere woorden: er is een grote tegenstelling tussen wat iemand zegt te geloven en de manier waarop hij leeft, en dat zien we ook in de kerk.

Discipelschap heeft namelijk te maken met een **geloof dat handen en voeten krijgt**. Jakobus zei dat geloof zonder daden dood is (Jak. 2:26).

Discipelschap heeft te maken met een **volkomen overgave**. Jezus zei dat we alleen zijn discipelen kunnen zijn als we onszelf verloochenen en dagelijks ons kruis opnemen (Luc. 9:23).

Discipelen kennen **de Grote Opdracht van Jezus** om anderen tot leerlingen van Hem te maken. Ze mogen gaan in de autoriteit en de kracht die Jezus zelf hen geeft (Matt. 28:16-20).

Discipelen van Jezus weten dat ze geroepen zijn **om het leven en de kracht van de Zoon van God in het dagelijkse leven te tonen**.

Dit is de **uitdaging** waar de kerk in deze tijd voor staat! Ben jij bereid om deze uitdaging aan te gaan? Als je dit echt wilt, zullen deze 40 dagen een geweldige beleving worden!

Uitdaging: *Ik ben bevoorrecht*

Een discipel van Jezus is een zeer **bevoorrecht** mens! Omschrijf je voorrechten die in de volgende teksten genoemd worden.

- Joh. 15:16; Ef. 1:4 _____

- Rom. 5:8 _____

- Hand. 1:8 _____

Welk van deze voorrechten spreekt je op dit moment het meest aan? Waarom?

Gebed

Hemelse Vader,

Ik zie ook wel dat de grote kloof die ontstaan is tussen wat we zeggen te geloven en de manier waarop we leven erg groot is. Vergeef ons, en vergeef ook mij!

Ik wil de uitdaging aangaan. Ik wil in mijn dagelijks leven het leven en de kracht van Uw Zoon Jezus laten zien. Ik wil een discipel van Jezus zijn in de kracht van Uw Geest.

Ik dank U met heel mijn hart, dat U mij zo bevoorrecht heeft. Ik kan niet begrijpen dat U mij hebt uitgekozen, dat U Jezus voor mij stierf aan het kruis en dat U mij de kracht van Uw Geest wilt geven om Uw getuige te zijn!

Daarom wil ik U vandaag eren en danken voor deze genade.

In Jezus Naam doe ik dit.

Amen

Jouw reactie bij dag 1

Aantekeningen

Week 1

Dag 2

Wat is een discipel?

Sleutelvers

'En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden Hem.' (Luc. 5:11)

Onderwijs

Een **discipel van Jezus** is iemand die het verlangen en de bereidheid heeft om voortdurend van Hem te leren en zijn voorbeeld te volgen, in de kracht van de Heilige Geest.

In deze definitie komen de volgende (werk)woorden m.b.t. discipelschap naar voren, namelijk:

- *verlangen*: je hebt een passie voor Jezus
- *bereidheid*: je wilt van Hem ontvangen
- *leren*: je bent leergierig en wilt onderwezen worden
- *volgen*: je wilt doen wat Jezus deed
- *kracht*: in je eigen zwakheid ken je de kracht van de Geest

Het woord 'leerling' (discipel) komt wel 269 keer in de evangeliën en in het boek Handelingen voor. Dit toont wel hoe belangrijk het is.

Het Griekse woord voor 'leerling' is **mathetes**, wat betekent: *iemand die van een ander leert*. Een discipel is iemand die niet alleen de woorden van zijn meester aanhoort, maar vastbesloten is die ook in praktijk te brengen. Van iedere christen wordt verwacht dat hij zo'n leerling is. Het gaat dus niet alleen om horen, maar bovenal om doen.

In Handelingen 11:25-26 lezen we dat de nieuwe gelovigen in Antiochië door Saulus en Barnabas onderwezen werden in de principes van Jezus. Hierdoor werden ze discipelen van Jezus, en werden ze door anderen 'christenen' genoemd.

Wat een uitdaging voor vandaag: anderen noemen jou een christen, omdat ze Christus in je zien!

Uitdaging: Ik heb een verantwoordelijkheid

Gisteren zagen we dat het een geweldig voorrecht is om een discipel van Jezus te zijn; het is een cadeau van God. Toch is het niet vrijblijvend. Het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Jezus volgen bepaalt iedere discipel bij de vraag: '**Wat zou Jezus doen?**'

In 1Johannes 2:6 en 4:7-21 komt die verantwoordelijkheid duidelijk naar voren. Omschrijf deze met je eigen woorden.

Voor welke (belangrijke) beslissing zou je deze vraag vandaag kunnen gebruiken?

Gebed

Here Jezus, vandaag wil ik heel graag op U lijken; in wie ik ben, wat ik doe en zeg, enz. Ik wil een christen genoemd worden, omdat ze U in mij zien.

Daarom wil ik bij elke beslissing de vraag stellen: 'Wat zou U doen Here Jezus?' Ik wil het niet alleen vragen maar ook doen.

Dank U, dat U mij vandaag zult leiden en bekrachtigen door Uw Geest.

Ik bid dit voor Uw Naam.

Amen

Jouw reactie bij dag 2

Aantekeningen

